

Landleven

van *Antje en Hendrik*

Tekst **MARIO BROEKHUIS** | Fotografie **OTTO KALKHOVEN**



‘ROND ONS TINY HOUSE’

Antje en Hendrik van der Werf-Welbedacht zijn een bijzonder stel dat een eigen wereldje creëerde rondom een zomerhuisje aan de rand van een industrieterrein in Harlingen. “Ons kleine huisje, omgeven door bomen, bosjes, vogels en bloemen, niet te zien vanaf de weg, lekker weggestopt in een oase van rust; ons landje, ons paradijsje.” Antje schildert prachtig, Hendrik is havenmeester.

Hendrik (54) is havenmeester, ambassadeur van het landschap, imker en 's zomers in het hoogseizoen verschrikkelijk druk met werk en klanten. Tussendoor en 's winters wanneer de haven dicht is, zaagt en klooft hij hout en doet hij verbouwingen hier en daar in huis en tuin. Antje (54) is kunstschilder, vogelaar en tuinrichter, geeft schilderles en doet het onderhoud aan huis en tuinhuis.

FOTO LINKS

Antje: "In de Friese Elfstedenstad Harlingen ligt 'ons landje', zoals wij dit noemen. Een stukje grond met een tuinhuis, zo rustig en weg van de buitenwereld ... zo lijkt het. Een droom is uitgekomen. Toen we het kochten was het één grote wildernis en alles was overwoekerd en dichtgegroeid, met overal oude hokken en een tuinhuis. Daar keken we doorheen en ik zei tegen Hendrik: dit moeten we doen, weg uit die drukke wereld en toch in de stad. Een oase van rust."



"Ze bestuiven de bomen, de bloemen en het gewas, zonder hen kunnen we niet leven. In het voorjaar en nazomer oogsten we honing van onze zes bijenkasten. Hendrik heeft nooit handschoenen aan, dat werkt te lastig en hij vindt het niet erg als een enkele bij hem in zijn handen steekt. Met een telraampje houdt hij bij wat er op de raampjes in de kast gebeurt, dat is eigenlijk de boekhouding van kasten."



**“WE HEBBEN HEERLIJKE
KOUDE GESLINGERDE
HONING EN ONZE
EIGEN KRAAM AAN DE
WEG MET BEERKE’S
HARLINGER HUNING.”**

“Je wordt gelokt door de zoete geur van de bloeiende liguster, als je onder het begroeide poortje en door de schuttingdeur gaat. De tuin richt ik in voor de vogels, vlinders, bijen en egeltjes. Bladeren laat ik liggen en van takken vorm ik een wal als beschutting voor dieren.”



‘IK LAAT DE TUIN ZOVEEL MOGELIJK GROEIEN’

“Veel namen van planten ken ik nu, veel ook niet, maar ik leer elke keer meer. Wel meer dan veertig vogelsoorten heb ik er gespot, waaronder het ijsvogeltje. In januari deed ik nog mee met de landelijke tuinvogeltelling. Beau de boxer sprint dagelijks door de tuin. We noemen hem de Vliegende Hollander en hij maakt ’s ochtends Hendrik wakker. Beau is altijd bij ons als we buiten bezig zijn en gaat niet van het erf, onze andere hond Ozzy is oud en gaat z’n eigen weg.”



'MEESTAL SCHILDER IK 'S MORGENS EN AAN HET BEGIN VAN DE MIDDAG, DAN IS DE CONCENTRATIE HET BEST'



"Als ik lekker vroeg begin, kan ik 's middags nog wat in de tuin doen. Mijn werk bestaat uit realistische olieverfschilderijen. De tuin en de natuur zijn mijn grote inspiratiebron. Ik schilder met hart en ziel. Dat is ook de naam van mijn atelier: Pur-Sang (www.antjevanderwerfpursang.nl)."

"Schilderen en tekenen zijn al van jongs af aan mijn passie. Ik leerde de kneepjes van het vak als autodidact op mijn twintigste. Nu geef ik zelf al bijna dertig jaar les en ik werk veel in opdracht. 's Zomers werk ik thuis, 's winters in mijn atelier op de Oostpoort in Harlingen, waar ik ook les geef en exposities houd."





**'EEN AANTAL MALEN HEBBEN
WE DE BRUIDSVLUCHT VAN
DE BIJENKONINGIN GEZIEN'**

"Supermooi. En ja, er gaan weleens bijen zwermen. Vorig jaar hebben we een zwerm in een boomstam gedaan, een beetje op een ouderwetse manier. Ze doen het heel goed, je kunt alleen de honing niet slingeren en we laten het daarom gewoon z'n gang gaan."



"We wonen in een industriegebied met een houtzagerij naast ons. Hout is altijd aanwezig; voor de hottub om lekker te badderen, voor de houtkachel als onze enige verwarming, maar ook voor onze rookoven. Hendrik rookt daar geregeld vlees en vis in."

In huis met boxer Beau (5) en Engelse bulldog Ozzy (12). "In 2010 hadden we een nieuw huis laten bouwen in Harlingen, maar dat paste niet zo bij ons. Daarom hebben we na vijf jaar dat huis verkocht en zijn we op ons landje gaan wonen in het oude tuinhuis. Dat was wel even afzien, zonder vloerverwarming, met een bedstee, en buiten naar toilet en douche, ook 's winters. Het is wel lekker om buiten te douchen! In 2017 hebben we een aantal oude hokken opgeruimd en met vergunning van de gemeente een bouwunit op dezelfde plek laten zetten. Deze is van binnen en buiten geïsoleerd en verbouwd tot woning. Eind 2018 zijn we daar gaan wonen. In ons tiny house."



'WE HEBBEN VEEL SPULLEN VAN DE KRINGLOOP EN IK BRENG ER OOK VEEL'

"Voor ons staan afval scheiden, duurzaamheid en milieu voorop. We ruiden het lelijke eendje daarom in voor een auto op gas."

